

## משולחן יהושע טל מזכיר זמני.

- \*תשתיות- ניר דפנא- ניר ימשיך לרכז את ו. תכנון ובמקביל ימשיך להיות רכז תשתיות.
- \*תקציב 2021- יש למעוז החלטות של החוברת הסגולה, יש החלטות של מודל ההסכמות, יש החלטות של מודל העברת כספים מהעסקים לקהילה. עכשיו אנחנו מנסים למצוא נוסחה שתצליח לעמוד בכל ההחלטות וגם תעמוד במגבלת התקציב. מסתבר שאין נוסחה כזו בנמצא ולכן ההצעה של התקציב שתוגש בקרוב לא תעמוד בכל "ההבטחות" משנים עברו.
- \*תקשורת - אנחנו מנסים להגיע להסכמות לביצוע מערכת התקשורת, גם פה חילוקי הדעות קיימים ולא נוכל למצוא נוסחה שתרכזה את כולם.
- \*גרעין צבר חדש- התקיימה פגישה עם נציגי התנועה הקיבוצית ונציגי גרעין צבר, מתארגנת קבוצה חדשה, אשר אמורה להגיע למעוז באוגוסט. כרגע מתארגנים למציאת מדריך.
- \*בניה חדשה- יסודות לבניין משפחת טמקין יערה ודניאל נוצקו השבוע באמצע הקיבוץ ממזרח לבית משפ' שביט. גם הבית של מוריה וגל טרומפר בצמידות לבית משפ' שביט מתקדם. אנחנו מברכים על כל בית חדש שנוסף או נבנה במעוז.
- \* בית ניצן- עבר להובלת צוות הורים בהתנדבות- אחראיות שניר בראון ובר ששון דגן. אנו מבקשים להודות לליאורה סטריקובסקי על שנים רבות של הפעלה במסירות, באהבה ואחריות על הפעילות בבית ניצן, על היחס החם והאדיב לילדי החברים ולתקשורת הקבועה והטובה עם ההורים, מלאי הערכה ותודה!
- \* בית בריאות לאן? נערך דיון ראשון בנושא, אנחנו מחפשים תשובה הולמת לצרכים ולאפשרויות.
- \*השקית דשאים- הקיץ עוד רגע כאן. אשתקד העלו לנו את מחירי המים להשקיה. חובה עלינו לחסוך בכמויות המים. בבקשה כרגע עוד לא להשקות ובהמשך להשקות פחות ולהגיע לשלב שכמעט לא נצטרך לקצור.
- \* נוי - כרתנו כמה עצים ברחבי הקיבוץ. בשאיפה כל עץ שיוּרד לשתול לפחות עץ אחד במקומו.
- \* 2 כיתות בית ספר ישנות סמוכות למגרש המשחקים החדש מתוכננות להרס.

יהושע טל

\*\*\*\*\*



## יוחאי סולץ – תולדות חיים

יוחאי נולד ב- 29.11.43 להוריו פנינה ואלישע סולץ, מראשוני חברי מעוז חיים. בן-שני, אח לאורי ז"ל, אחיו הבכור ולאחיו הצעיר אלכס. יוחאי הוא ממחזור ח' של ילדי מעוז. ימי הילדות בקיבוץ ילדות עשירה בטיוולי טבע, חיי חברה החל מהגילאים הצעירים חברות ואהבת המקום. בית הספר היה בחצר מעוז והמורים כולם חברי מעוז על פי האידיאל הקיבוצי.

ב-1948 זמן קצר לאחר שפרצה מלחמת השחרור נהרג אחיו הבכור אורי והוא בן 8 בכתה ב'.

שבעה ילדים מאותה כיתה הצטרפו לנסיעה בקומנדקר שהגיע לביקור אחד החברים במעוז, הקומנדקר עלה על מוקש וכשהתהפך הפעיל מוקש נוסף כתוצאה מפיצוץ שני המוקשים נהרגו ארבעה ילדים ביניהם אורי. האסון הגדול השפיע קשה על כל חברי הקיבוץ ובמיוחד על המשפחות וביניהם משפחת סולץ.

מתוך הספר על אלישע סולץ:

נצרת נכבשה ב-16.7.48. רב סרן אלישע מונה ע"י אלוף חזית הצפון, כמושלה הצבאי הראשון. אלישע עשה מאמצים להשיב את העיר לחיי היומיום במהירות. כשהתברר שאין כסף למשכורות השוטרים (הערבים) נסע לבן גוריון והסביר בשקט, שאם לא נשלם את שכרם, הם יבינו שאין שלטון לעיר. בן גוריון השתכנע (כי עיני העולם היו על נצרת, ערש הנצרות) והכסף למשכורות הגיע. חמישה ימים לאחר שמונה לתפקיד, נהרגו 4 ילדי מעוז ממוקש. ביניהם אורי בנו. אלישע הביא את פנינה והילדים יוחאי ואלכס, להיות לידו בבית המושל לאיזה זמן. בקיץ 1949 אירגן בבית המושל, קייטנה לכל ילדי הגנים של מעוז (כ 30 ילד) וזאת לעיר ערבית שלפני שנה עברה חוויה של כיבוש. ילדי הגן היותר חולניים, נשארו בנצרת למעלה מחודש. בראשית 1950 חזר למעוז, לפלחה.

החיים כבר לא היו כבראשיתם אך המשיכו וזרמו. ב-1961 יוחאי סיים את כיתה י"ב התקבל לחברות במעוז ויצא לצבא. בצבא שרת כקצין בשריון, עם סיום הצבא חזר למעוז ויצא להדרכה בתנועה.

ב-1968 נישא לדליה וב-23/07/1969 נולד רותם. ב-03/08/1969 נפטר אביו אלישע באופן פתאומי. אלישע זכה להשתתף בברית ולא זכה ליהנות מנכדו הראשון שאך נולד.

ב-1971 יצא לקורס למרכזי משק.

ב-1972 המשיך את לימודי התואר הראשון בכלכלה, בקורס הבין-קיבוצי ברחובות למשך ארבע שנים.

ב-1973 כאשר פרצה מלחמת יום כיפור, גויס יוחאי והצטרף לכוחות השריון בסיני. מלחמה זו השפיעה עליו קשה כמו על רבים מהלוחמים במלחמה זו.

ב-1974 נולדה ענת, יוחאי חזר ללימודים והמשיך בקורס במגמת כלכלה.

ב-1975 סיים את לימודיו בהצטיינות עם תעודת B.A. וכל הבחינות לתואר שני.

ב-1977 נכנס לעבוד בהנהלת חשבונות כתמחירן וב-1978 נבחר גם לגזבר.

ב-1980 נולדה הבת הצעירה רוני.

ב-1981 סיים את תפקידו כגזבר והצטרף לצוות גידולי השדה.

ב-1982 יצא להמשך לימודיו לתואר שני במנהל עסקים.

ב-1983 יוחאי החל לעבוד כמנהל הכספים בחברת "ירדן" ליצוא פטימים, חברה השייכת לארגוני הקניות בתל-אביב.

ב-1983 נפטרה פנינה. כך כתב עליה יוחאי בדברי ההספד "מעולם לא שמעתי מאמא מילה רעה על מעוז ועל הקיבוץ. אהבה בכל לב את מעוז ואת חברי מעוז בכל שכבות הגיל. אמא נפטרה בשעה שנחה את מנוחת הצהריים שלה כך סיימה את דרכה".

במקביל לעבודתו שתמיד מלווה במספרים וחשבונות מאד אהב לשחק בטניס ואף שימש כמדריך טניס ביישובי הסביבה.

ב-1997 חזר יוחאי מעבודתו בתל-אביב והחל להתערות בחזרה בחיי החברה והעתיד של מעוז.

לפני כעשר שנים חלה בסרטן ולאחר שקיבל טיפולים נראה היה שמצבו חזר לקדמותו. בשנים האחרונות בריאותו התרופפה ובתחילת השנה חזר הסרטן לגופו. לאחר שעבר טיפולים נוספים גופו הלך ונחלש.

עם משפחת סולץ המורחבת דליה, רותם, ענת, רוני, אלכס ומרגלית ובני משפחתם, אנו שותפים באבל על פטירתו של יוחאי.

יוחאי נוח בשלום באדמת מעוז.

על שלוש תקופות ושלושה אבות.  
הספד מפי רותם סולץ:

אבא 1-

אבא שמשכיב לישון בגן ומספר את אותם בדיחות פעם ועוד פעם ואחרי שנמאס ממשיך עוד פעם. אבא שמלמד אותך לנהוג על טרקטור בגיל 7 ולפתוח ממטרות בגיל 8, לקצור רודוס להאכיל את הפרות ולנסוע עם הג'יפ הירוק לצד השני של חלקת הירקות.  
אבא שמאמן טניס וכדורגל ופינג פונג והקפות ובסוף מתבאס ממך שאתה הולך לאורווה ואח"כ לגלוש. אבא שדוחף ודוחף לעשות בגרות וללכת לשריון. שדואג שתמיד יהיה לך רכב פנוי לסופ"ש והכי חשוב, על חשבון הברון. אבא שיודע להתגאות בך בביקורת אינסופית, אבא של הרבה ציפיות מבן שאין לו תכלית.

אבא 2-

אבא שחוזר לקיבוץ. מחפש את דרכו, במאבקים מרים על הפרטה וקיבוץ, אבא שמתחיל להבין שאולי בכל זאת יש אור שם בחוץ, ובסוף, עם הרבה סבלנות, גם אבא מבין שאולי המצב משתפר ואפשר להחליף ערוץ, כי לאבא הרבה טלוויזיות וזה בעיקר מה שנחוץ.  
אבא שהופך לסבא, נכד ועוד נכד, את כולם הוא אוהב, כל שבת כמו שעון מכין הרבה שמן בצ'יפס ושוקולדים ובמבה ומקנח בגלידה.  
סבא מאושר הרבה נחת ורוגע, משקיע בנכדיו את כל זמנו, קלאב-קאר אופניים חשמליות, קונה וקונה, רק לרצות. והנכדים אוהבים ובאים ונהנים כי "סבא אוהב את כולם וכולם את סבא אוהבים"

אבא 3-

אבא חולה, אבא סובל. נלחם להישאר ושוב פעם מוותר. סרטן מפה ולסת משם, ואבא לא מתלונן כי עוד מעט יש בר-מצווה לניצן.  
אבא חלש מבין שזה הסוף. מבקש רק עוד קצת בית ומיטה ובגדים ללבוש.  
והולך ובא ובא והולך, בפנים עצובות שלא מראות כאב, אבא גיבור שמנסה לא להתלונן ומבין כמו כולנו שצריך כבר לוותר.

אתמול נאנחת את האנחה האחרונה ושמחתי להיות שם לאחוז בידך.  
מבטיח לזכור אותך תמיד, כאבא שלי, את כל השלושה.

נוח אבא, בדיוק כמו שתמיד רצית.  
מתחיל קצת להתגעגע - רותם.

\*\*\*\*\*

אבאל"ה- אני כבר מתגעגעת.

רק לפני שלושה חודשים חגגנו לך יום הולדת 77. אז עוד נהגת לניר דוד בכוחות עצמך. דרשת שכולם יתייצבו. היית מאושר. הבעת משאלה אחת כשכיבית את הנרות: לחיות לפחות עד הבר מצווה של ניצן גלי ואייל.

הזקנה קופצת פתאום. ב-10 שנים האחרונות התמודדת עם כל מחלה אפשרית: התקף לב, סרטן, נמק בשיניים בדידות ולקינח אירוע מוחי. אך למרות זאת לא התלוננת כשלא היה צריך. היה לך חשוב לא להכביד עלינו את הטיפול והדאגה לך. למרות הכל ידעת ליהנות מהדברים הקטנים: מעדן עם 6 כפיות סוכר, בננות ומרק עם קניידלך, בירה קרה, בקבוק יין ובריכה בקיץ. ובעיקר לשכב במיטה ולראות טלוויזיה.

התגאיתי בך אבא על חכמתך. ידעת בע"פ את התנ"ך וההיסטוריה. בלינה המשותפת כולם היו מתקבצים בחדר שלי לשמוע אותך מספר על דוד וגוליית. בתיכון הייתי באה אלייך עם שאלות בהיסטוריה והיית מכתוב לי סיכומים שלמים בלי לפתוח ספר. את התרגילים במתמטיקה היית פותר בשניות וגם היום הייתי נעזרת בך בשביל לפתור לילדים את הבעיות בחשבון. למדת אותי טניס והייתה גאה בי כשהייתי מנצחת בריצה. הרי הניצן אצלך זה לא הדבר העיקרי זה הדבר היחיד.

אבל האושר האמתי שלך בחיים הגיע מהנכדים. כמה שאהבת אותם. את כולם באותה המידה (הקפדת להגיד, כדי שלא יעלבו). בכל שבת בערב היינו באים לביקור, אליו התכוננת שבוע שלם. דואג שלכול אחד יהיה מקום נוח לשבת וטלוויזיה לכל נכד רק שלא יריבו. עורך את השולחן, מטגן שניצל וצ'יפס. שהפכו עם השנים לתפוצ'יפס ושוקולדים. הקפדנו לעשות שני סיבובים על המערכת והם היו נוהגים כל אחד בתורו שווה בשווה. אהבת לתת להם בנדיבות "כשהיד עוד חמה" ולקבל מהם את התודה והחיבוק. אחרי כל ביקור היית מתקשר לשאול איך היה ולהגיד כמה אושר הם גורמים לך.

זכיתי אבא ללוות אותך בזקנתך. אמרת שאני "המלאך שלך" ידעת להגיד תודה ולהראות אהבה. תודה שנתת לי את הזמן להיפרד ממך, להחזיק את ידך הנעימה, ללטף ולהגיד לך כמה שאני אוהבת אותך.

והיו לך עוד מלאכים שעזרו לך במסירות. אלכס אחיך שהיה קשוב לכל השיגעונות שלך לאורך כל השנים. וטני היקרה שטפלה בך באהבה ואכפתיות אין קיץ. ובחודש האחרון גם ליטו שהגיע אלייך משמיים ודאג לך בסוף הדרך.

"כמה טוב לא לעשות כלום ואחר כך לנוח" היית אומר. זה הזמן להיכנס ל"איזון בועה מלא" כמו שאהבת. נזכור אותך תמיד. המשפטים שלך מהדהדים וכבר כל כך חסרים.

ענת.

אבא

קשה להאמין שאנחנו עומדים כאן היום ונפרדים ממך  
הזיכרונות מציפים, והגעגועים כבר חונקים את הגרון בדמעות.

נזכרת באושר הטהור והאהבה הכנה שהפגנת בכל פעם שבאנו לבקר. אהבת כל כך את  
הנכדים, וראינו כמה האושר מציף אותך בכל פעם שבאנו לבקר.

תמיד אזכור אותך כאדם שיודע הכל, יכול לדקלם ספרים שלמים מהתנ"ך, לגולל את  
ההיסטוריה בפרטי פרטים, וכמובן לפתור משוואות מסובכות במתמטיקה בלי להתאמץ.

אדם חכם, שאוהב לנאום. למדתי ממך המון.

יחסרו לי מאוד שיחות הטלפון איתך, ולשמוע אותך מדבר עם הנכדים. הביקורים החודשיים, מי  
ירשום לי כל חודש שעבר חודש ואנחנו צריכים לבוא לבקר!

יחסרו הנסיעות עם הילדים בקלאב קאר, הבריכה בקיץ, והביקורים אצלך בבית בקיבוץ.

אהבתי לשמוע את הסיפורים שלך, תמיד ידעת לדבר בצורה מעוררת הערכה ובאופן שגם גרם  
לי לחייך ולצחוק. לשמוע את דעותייך בכל נושא, פוליטיקה, ספורט וגם סתם על החיים. תמיד  
כיבדתי את דעותייך, הייתי ישיר (לפעמים מידיי) ומאוד אמיתי. לא "פוליטיקלי קורקט" אומר את  
מה שאתה חושב, ומה שרובנו חושבים ולא מעיזים להגיד.

בתקופה האחרונה כשכבר חלית וביקרתי אותך בבית החולים, דאגת כל כך להגיד כמה אתה  
מעריך ואוהב. הכרת תודה על כל דבר קטן, ראיתי כמה חשובה לך המשפחה.  
בצורה אצילית, לא התלוננת, ולא רצית להכביד.

אבא נפרדת ממך היום, אתה תחסר לי מאוד בתור אבא ובתור סבא.  
מתגעגעת ואוהבת –רוני.

\*\*\*\*\*

## בית ניצן - התנדבות הורים

ראשית אנו רוצות להודות לליאורה ולהוקיר את עבודתה בבית ניצן בשנים האחרונות. תודה רבה גם לבני הנוער שהפעילו את בית ניצן 3 פעמים בשבוע בחודשים האחרונים. החל מאמצע פברואר בית ניצן עובד במסגרת התנדבות הורים שיש להם מינוי. ההתנדבות כוללת פתיחה וסגירה של המקום ותורנות ניקיון יומית. בינתיים ישנה התגייסות רחבה ושיתוף פעולה מלא של ההורים המינויים.

בית ניצן פתוח כל יום אחה"צ ובשבתות לפי בקשה או רצון. הפתיחה מותנית בהרשמה מראש ומוגבלת בהתאם להנחיות ההתכנסות. וכמובן נדרשת חבישת מסכה. הוקם צוות הורים מוביל - הצמב"ן, העובד על פיתוח המקום, סידור מחדש של חדר המשחקיה, אמנת הורים וילדים, הבאת חוגים וגיבוש נוהל אירועים פרטיים.

צורית עברה לאמן בחדר השלישי המותאם לקיום חוגי תנועה וחוגים לילדים. חודשה פינת הקפה ואנו מחפשים כלי פלסטיק רב פעמיים (כוסות, צלוחיות, צלחות). נשמח לקבל, אפשר להניח מחוץ לבית ניצן. שקד מור ויובל פוקס התנדבו להעביר חוג לילדי א'-ג' בתקווה וייצא לפועל בקרוב.

ומה התכניות להמשך?

1. סבים וסבתות - בואו עם הנכדים בימי שבת! מוזמנים ליצור אתנו קשר ולהיכנס כמינויים או עם כניסה חד פעמית. אפשר לבוא בשבת בבוקר או בצהריים או אחה"צ. אפשר ורצוי גם באמצ"ש כאשר הנכדים כאן.
2. חוגים - במהלך מרץ יפתחו שלושה חוגים לילדים: חוג תנועה הורה וילד לגיל הרך, חוג ריקוד לגילאי 6-9, וחוג יצירה בבלונים לילדי א'-ג'. החוגים יתקיימו תחת מגבלות הקורונה ובהקפדה יתרה. בנוסף אנו מחפשות חוגי תנועה למבוגרים.
- אם יש לכם רעיון או רצון להביא חוג לבית ניצן נשמח שתפנו אלינו.
3. התאמת פעילות ומשחקים לילדים בכיתות א'-ג' בשיתוף איתם במטרה שיבואו לבית ניצן וימצאו בו מענה נעים וכיפי.
4. חידוש צעצועים ומשחקים וחיפוש מקור מימון חיצוני.
5. קיום בית ניצן כבית עצמאי ומאוזן כלכלית, ללא סבסוד מתקציב הקהילה.

אנו רוצות שבית ניצן יהפוך להיות מרכז קהילתי של חוגים, משחק וכיף הפונה לקהל רחב במעוז. יחד עם זאת ברור לנו שמודל ההתנדבות המלאה הוא שונה ומדובר בתקופת ניסיון. מקוות ומאמינות בדרך ובהצלחתה ומזמינות את כל מי שרוצה להיות שותף להצטרף אלינו.

נשמח לשמוע כל רעיון ויוזמה לגבי בית ניצן.

שבת שלום - בר ושניר

## משאבי אנוש

איתור מנהל קהילה - עם הודעתו של יוסי בוריס על סיום עבודתו במעוז חיים, התחלנו בתהליך לאיתור מנהל קהילה חדש.

איתור מנהל קהילה מנוסה וטוב, זוהי משימה מאוד לא פשוטה, לשם כך נעזרתי באשת השמה העוסקת בהשמת בכירים בקיבוצים, במנהלות משאבי אנוש מקיבוצים ובמלווים מהתנועה. בימים הקרובים צוות האיתור ייפגש עם שני מועמדים שענו על דרישות התפקיד, לאחר הפגישות, צוות האיתור יגבש המלצה על אחד מהמועמדים או לחילופין, על המשך תהליך האיתור.

צוות האיתור כולל את: נציגי ועד ההנהלה - סופי אביסרור ויורם שחם, נציגי ציבור - רביב מור ולירון פרטוש, מלווה הקיבוץ מטעם התנועה - ערן גליק, מ.מ. מנהל קהילה - יהושע טל ועמליה פריד - מש"א.

בדיקת שכר - בשבוע שעבר התקיימה פגישה לצוות השכר וממלאי תפקידים עם דליה פת - יועצת שכר, מנתחת ועורכת את סקר השכר בקיבוצים. דליה נתנה סקירה כללית על תמחור משרות והרכב השכר בהתייחסות מיוחדת לשכר מנהלי ענפים וממלאי תפקידים בכירים. דליה בדקה את רמות השכר במעוז חיים וציינה שהן תואמות את המקובל בקיבוצים דומים למעוז חיים ובתנועה הקיבוצית בכלל.

בברכה

עמליה פריד.

\*\*\*\*\*

## תרבות

עקב האירועים האחרונים, חגיגות פורים קיבלו צורה קצת שונה מהמתוכנן. תודה לצוות החג שעשה לנו שמח: ניצן חורש, מנור אריאלי, מעיין וובר, אליעזר וובר, שירה סולץ, חיהלה צוקרמן, אורית ללום, רועי דפנא, אלי סיגל, רביב מור, חיים ודקלה נגר, ירון כהן, בר ששון דגן, לימור קורן. ברכות לזוכים בחידון: משפחת וובר, משפחת אבולו, משפחת רפאל, דני קדר, עלמה אופק, נועה הרלינג ויעקב רוזנבלום, ולזוכה בצילום המצחיק: ניצן חורש.

את האירוע תכננו וביצענו בשלט רחוק מאחר ששתינו שהינו בבידוד, אנחנו מתנצלות מעומק הלב בפני מי שפספס את הקלאב-קארים המשמחים, נשתדל להשתפר בפעם הבאה. פסח מתקרב ומסתמן שלא תהיה אפשרות לקיים סדר גם השנה. ניפגש יום קודם להרמת כוסית, נחלק שי לחג, ובמהלך החג נקיים הפנינג לכל המשפחה.

בברכה

נגה חדד ורעות דפנא



# ברכות ואיחולי מזל טוב

מזל - טוב

לשושי ושמואל בוקי

להולדת הנכדה

בת לנעמי ואורי  
ואחות לנטע ועופר

ברכות חמות  
לכל המשפחה



מזל - טוב

לדניקו וסמדי  
שמידט

להולדת הנכד  
בן לשחר ואמיר

ברכות חמות  
לכל המשפחה



מזל - טוב

לשמעון גולן וזוגתו

להולדת הבן

ברכות חמות  
לכל המשפחה



ליולי שחם

ברכות על מעבר לחברות מלאה!

**מזל טוב לילידי חודשים פברואר - מרץ:**

אברהם דגן, רחל דגן, אודי ורועי דפנא,  
צפורה חלמיש, סהר אביסרור, שי אבלו,

אופיר ברוש, אדו ברוש, נורית גל, עדי דפנא, דניאל טמקין, זאב צם, מוריה טרומפר,  
דליה יהודה, חנה ומוקי ישבי, שחר כהן, נתנאל בוסקילה, סנדרה נפדנסקי, ליאורה  
סטריקובסקי, חנה סלוצקי, רועי פוקס, יעל גבע, יורם שחם, גיורא לב טוב, טליה ארגמן, אסף  
דפנא, מיכל דפנא, ליבנה חורש, רועי חן, הדסה טל, יאיר כץ, נלי סגולה, נבו לביא, זיוה  
מלצר, עוז בן ארי, זיוה ברוש, יפים גרינברג, יהודה נהיר, רפי רפאלי, נעם רפאל, איתי הופמן,  
נעה הרלינג, גל עמית, עידן שמידט, שלוח פוקס, ריקל כהן, אברהם רפאל.

**וילדים:** יותם אריאלי, גלעד טל, אוהד כהן, אלה סולץ, אורי סלע, מעיין כהן, אלון בוטנסקי,  
לילך וובר, יואב טל, אלה כהן, גאיה מרדכייב.

\*\*\*\*\*

גשם -

בחודש פברואר ירדו במעוז 89 מ"מ גשם.

**נר זכרון - לזכר הנפטרים בחודש פברואר**

צפורה יעקבי 24/02/2003	יוסי תמיר 22/02/1968
אלי אשש 11/02/2004	הללי לביא 01/02/1979
לאה'קה לוריא 01/02/2007	אביטל דפנא 07/02/1980
אברהם כהן 23/02/2008	אריה דגן 21/02/1985
יעקב פאנר 20/02/2011	פרח קדר 02/02/1993
חנה (יואלית) גנתון 03/02/2014	טל כהן 07/02/1994
מלכה יובילר 12/02/2015	שרה ברנדיס 11/02/1994
אבשלום יעקבי 21/02/2015	יוסקה נהיר 16/02/2000
מזל טוב עשון 03/02/2021	איל כפכפי 25/02/2002

**נר זכרון - לזכר הנפטרים בחודש מרץ**

אבנר ברוש 31/03/2013	יוסי בירנבאום 14/03/1970
אורי ברנר 21/03/1993	עמיר יפה 03/03/1977
עדנה ווליצקי 02/03/1994	מרים (עידה) בכור 23/03/1977
מלכה דפנא 14/03/1997	רני לורברט 15/03/1978
הדסה ליפשיץ 31/03/1997	פנינה סולץ 27/03/1983
יהודה פיסר 07/03/2000	אישו דגן 08/03/1984
חנה זהבי 05/03/2014	תרזה בכור 04/03/1988
אילנה שלום 14/03/2017	מכי גונן 23/03/1989
מרדכי קרן 21/03/2017	מתוקה לב טוב 21/03/2011
יוחאי סולץ 02/03/2021	עפרה קורן 30/03/2011